

Meester Zacharias en de tijd waarin hij leefde Theo Pons

Bij het lezen van Meester Zacharias kwam ik iets tegen, waarbij, naar mijn mening, Jules Verne de tijd en de gebeurtenissen van Meester Zacharias niet goed beschrijft. De tijd en vooral de kerkelijke gebruiken kloppen niet.

Wat viel mij op ? In de tijd waarin Jules Verne Meester Zacharias beschrijft is Geneve, waar het verhaal zich voor het grootste deel afspeelt, Rooms. In 1523 kwamen de eerste Protestanten naar de stad en 1536 verklaarde Geneve zichzelf Protestant. De Roomse kerken, waaronder de St. Pierre, waar de gebeurtenis zich afspeelt, zie afbeelding, gingen over naar de Protestanten



De voorman van de Protestanten was Johannes Calvijn, die van 1536 tot zijn dood in 1564 in de stad verbleef, had een grote invloed in de stad. Onder zijn leiding werd de stad, de hoofdstad voor de Protestanten, waar veel studenten en Protestante immigranten op af kwamen en dat gaf spanningen. Er is niets nieuws onder de zon !!

Geneve was een stad met veel goudsmeden, die sieraden maakten. Calvijn, die het dragen van juwelen ijdel vond en in zijn ogen dus on-Bijbels, verbood dat.

Omdat de mens van nature toch ijdel is, zochten de mensen iets anders moois om te dragen. En dat werd het horloge. De Franse Protestanten namen namelijk uit Frankrijk de kunst van horlogemaken mee en samen met de goudsmeden “ sprongen zij in het gat “ en gingen horloges maken.

Dus pas na de komst van Calvijn en met de komst van Franse Protestanten kwam het horlogemaken op, en werd zo een grote industrie, waarvan de horloges toen al in het Midden Oosten en naar Amerika werden geëxporteerd en nu wereldberoemd zijn.

Dus het verhaal speelt na de komst van Calvijn, toen de Roomse diensten niet meer werden gehouden en ook niet meer voor de zielen van de doden werd gebeden, want dit is tegen de leer van de Protestanten. En zeken niet in de St. Pierre, de kerk waar Calvijn een paar maal per week in preekte.

Wat mij ook opviel was, dat in het verhaal, God een belangrijke rol speelt en ook zo wordt genoemd. In de meeste verhalen van Jules Verne heeft Jules Verne het over de Voorzienigheid, of een dergelijke term, maar noemt hij zelden de naam van God.

Bronnen : www.wikipedia.nl, www.myswitzerland.com, Peter Costello Jules Verne

Dank aan mijn vader voor het taalkundig nakijken van de tekst.

Theo Pons, September 2019